



Peter Vrijksen

ABA Today volgt iedere keer op de dag van de wedstrijd een lid van ABA. Dit keer Peter Vrijksen die van jongs af aan – en letterlijk overal ter wereld – Ajax volgt.

Peter Vrijksen mag dan bij Willem II gevoetbald hebben. ‘Ik ben al van jongs af aan Ajax supporter’, zegt hij. ‘Ook toen ik voor Willem II voetbalde en in de Tilburgse gemeenteraad zat. Als Ajax op bezoek kwam en scoorde moest ik me ambtshalve inhouden, maar van binnen juichte ik. Mijn ouders hadden zelf geen TV en ik ging bij mijn opa op een zwart/wit TV naar Ajax – Feyenoord kijken. Ik weet het nog goed, ik was meteen voor Ajax met grootheden als Johan Cruyff en Piet Keizer. Zo kan ik me ook de wedstrijd tegen Benfica in 1969 goed herinneren. Thuis verloren we op het besneeuwde veld van het Olympisch Stadion met 1-3 van de club van sterspeler Eusébio. Uit gebeurde wat niemand voor mogelijk hield. Het werd ook 1-3. Daarmee was de stand gelijk. Er werden toen nog geen penalty’s genomen en dus kwam er een beslissingswedstrijd in Parijs op woensdagmiddag 5 maart 1969. Ajax won in de verlenging die wedstrijd met 3-0 en plaatste zich voor de halve finale en bereikte later als eerste Nederlandse club de finale van de Europa Cup voor landskampioenen. Het zijn beelden die nooit van m’n netvlies zullen verdwijnen. Ik bezocht ook wel de wedstrijden van

Ajax in de Kuip en tegen PSV. Zo was ik er bij toen Theo van Duivenbode, net overgekomen van Ajax, in de laatste minuten voor Feyenoord scoorde en daarmee de Klassieker besliste. Daarmee verpestte hij mijn zondagmiddag en terugreis naar Tilburg behoorlijk. Maar dat hoort er natuurlijk ook bij.’

VIA INTERNET

Tijdens mijn eerste periode in Amerika begin jaren negentig volgde ik Ajax via videobanden, die opgestuurd werden vanuit Nederland. Internet was er toen nog niet. Bij terugkeer in Nederland in 1993 heb ik een seizoenkaart voor De Meer aangeschaft. Wij woonden toen in Naarderbos. Toen de Amsterdam ArenA de nieuwe thuishaven werd, kwam ik aan de ‘overkant’ terecht. Na enkele seizoenen heb ik daar stoelen in vak 121 gekocht. In die periode ging ik bijna altijd met m’n zoon Dennis, die toen 10 jaar jong was, naar Ajax. Meestal gingen we eerst bij Soccerworld wat eten of drinken. ‘Papa gaan we nog langs bij de De Boertjes?’ Dat was een feest. Hij is net zo fanatiek als ik. In 2005 heb ik drie business seats gekocht en ben ik lid geworden van ABA. Toen we opnieuw naar Amerika verhuisden, hebben Dennis en ik zeker 90% van alle competitiewedstrijden live gevolgd via internet. Dat was af en toe vroeg de wekker zetten, dat deden we ook. We zaten met een Ajax shirt aan voor de TV. Onze omgeving begreep daar niets van, maar wij vonden het prachtig.’

‘Papa gaan we nog langs bij de De Boertjes?’

DERDE STER

Peter Vrijzen: Zo hebben we daar ook het 30ste kampioenschap in 2011 gezien en het behalen van de derde ster uitbundig gevierd. Er is heel wat champagne doorheen gegaan. De kampioensfeer in de ArenA was tot ver in Minneapolis voelbaar. In 2014 zijn we teruggekomen en voor het seizoen 2015 – 2016 heb ik onze stoelen weer geactiveerd. Toen ik belde met ABA om me weer aan te melden, kenden Marjolein en Daniëlle me nog. Dat voelde na acht jaar VS heel warm en een welkom thuis. Inmiddels voel ik me weer helemaal op m'n plek in Nederland. Van Tilburger ben ik een wereldburger geworden en dan is Amsterdam Oud Zuid een prima plek om van het leven te genieten. En lekker dichtbij de ArenA, wat wil je nog meer?’

DAG VAN DE WEDSTRIJD

‘Als Ajax thuis speelt hebben we een redelijk vast omljnd programma, dat voor veel ABA-leden herkenbaar zal zijn’, vertelt Peter. ‘Het begint met een altijd weer heerlijk diner in de ABA-Lounge. Dan de wedstrijd en na afloop nog een drankje in de ABA-Club. Bijna altijd vergezelt mijn vrouw Mona me. Zij is geboren in Roemenië en is Duits staatsburger. Inmiddels is zij ook plezierig met het Ajax virus besmet, dat kan ook bijna niet anders. Onze derde stoel gaat bijna altijd naar familieleden of vrienden. Ik heb in Nederland twee dochters, Stephanie en Liselotte,



die zijn getrouwd en hebben kinderen. Er is altijd animo om mee te gaan. En zeker mijn kleinzoon Robin staat te popelen om met opa naar Ajax te gaan.’

CRISTIAN CHIVU

Peter Vrijzen: ‘Terug naar mijn vrouw Mona. Door haar Roemeense komaf en vrienden hebben wij Cristian Chivu leren kennen. Daar past het volgende verhaal bij. Bij ons in Brabant was het volgens katholieke traditie goed gebruik om meerdere doopnamen te hebben, ik kreeg er zelfs vier. Dat had zo z'n nadelen, zeker bij het invullen van reisdocumenten. Daarom hebben wij er voor gekozen onze zoon Dennis, jawel vernoemd naar Dennis Bergkamp, maar één naam te geven. Op een goed moment kwam de vraag van hem: ‘Papa waarom heb ik maar één naam’. Op de vraag welke tweede naam hij zou willen, kwam een helder antwoord: ‘Cristian’, inderdaad net als Chivu, zonder ‘h’. Een lang verhaal kort, ik ben de procedure gestart en daar kwam een nieuw paspoort uit. Dat paspoort heeft Dennis in ontvangst mogen nemen van Cristian Chivu zelf. Die belde bij ons aan en heeft daarmee Dennis een onvergetelijk moment in zijn leven bezorgd.’

PETER VRIJZEN

Peter Vrijzen kwam op 16 februari 1954 in Tilburg ter wereld. Hij groeide daar op, ging daar naar school en voetballen. Eerst bij de amateurs, later bij Willem II in de jeugd. Toch koos hij voor een ander carrièrepad. Hij ging in zijn stad personeelwetenschappen studeren aan de Katholieke Universiteit en werd actief in de politiek. Landelijk voor de JOVD, de jongerenafdeling van de VVD, en ook gemeentelijk. Hij kwam al op jonge leeftijd in de gemeenteraad. Die baan viel goed te combineren met zijn studie. Na de afronding daarvan kwam hij voor de keuze te staan om verder te gaan in de politiek of het bedrijfsleven. Peter koos van het laatste.

In 1981 ging hij aan de slag bij DSM en verhuisde naar Limburg. Peter werkt nog steeds voor DSM, maar heeft in de tussentijd veel verschillende banen bij multinationals gehad en de hele wereld gezien. Op zijn CV staan onder andere General Electric, Van Leer Verpakkingen, Makro/Metro, InBev en Cargill. Bij laatstgenoemde – 's werelds grootste onderneming – was Peter Chief Human Resource Officer (CHRO). Peter heeft twee keer voor zijn werk in Amerika gewoond. De laatste keer van 2007 tot en met 2014. Tegenwoordig is hij opnieuw actief voor DSM als CHRO en lid van het Executive Committee. Zijn standplaatsen zijn Heerlen en Amsterdam, waar hij samen met zijn vrouw Mona woont.

