

‘In de snelwandelwereld heb je alleen maar toppers

Gerrit Riezebos

In ‘Wat beweegt...’ deze keer Gerrit Riezebos van de gelijknamige drukkerij uit De Lier aan het woord. Wandelen is zijn grote hobby: van een rondje om de kerk in De Lier tot en met het NK snelwandelen en meer.

☛ Gerrit Riezebos is een echte Westlander. Op 15 februari 1959 werd hij in De Lier geboren op steenworp afstand van de drukkerij. Zijn opa Gerrit werkte in loondienst in de boekdrukkerij van diens vader in 's-Gravenzande. Hij huurde daar na werktijd ruimte op de drukpers om zijn eigen klantenkring op te bouwen. In 1930 trok hij de stoute schoenen aan en begon voor zichzelf in De Lier met Drukkerij Loevestein. De core business was het maken van handelsdrukwerk. Ook werd er een huis-aan-huis krant, *de Lierenaar*, uitgegeven en gedrukt. Daarmee kon je als drukker klanten aan je binden. Gerrit junior trad in de voetsporen van zijn opa en vader. Hij begon in 1986 in hetzelfde pand onder de naam Riezebos Offset. Later werden de twee drukkerijen onder één dak in elkaar geschoven en door de derde generatie Riezebos onder de naam Drukkerij Riezebos voortgezet. In 2006 werd er afscheid genomen van de drukpersen. Het werk werd grotendeels door printers overgenomen of uitbesteed. Anno 2017 gaat dat nog zo. Inmiddels bestaat Drukkerij Riezebos 87 jaar.

Zelfsturend team

De manager Gerrit Riezebos heeft het naar eigen zeggen niet al te moeilijk. Samen met z'n vrouw Corina en drie parttime medewerkers runt hij de tent. ‘Wij zijn een zelfsturend team en goed op elkaar ingewerkt. Ik heb me naast de drukkerij ook altijd kunnen inzetten voor de branchevereniging en heb aan de wieg gestaan van het vkgo. Inmiddels heb ik geen bestuursfunctie meer, maar volg het op de voet. Ik vind het belangrijk dat branchegenoten onderling contacten hebben en kennis delen. Zowel KVGO als vkgo zijn in staat de ontwikkelingen te volgen, waar individuele ondernemers niet aan toekomen. Daarom is het belangrijk dat dit soort instituten overeind blijven, al zie je wel dat de wereld

verandert. Niemand kan zien hoe de toekomst van brancheorganisaties er uitziet, maar ik blijf er in geloven.’

Besmet met het wandelvirus

In zijn vrije tijd is Gerrit verknocht aan de wandelsport. Dat begon begin jaren zeventig, toen z'n vader op doktersadvies meer moest bewegen om te ontspannen. Gerrit en z'n broer wandelden 's avonds, tijdens een rondje om de kerk in De Lier, mee. Zo ontstond het idee om ook eens mee te doen aan een avondvierdaagse. Gerrit Riezebos: ‘Daar lagen boekjes met wandeltochten. Je kon iedere week wel ergens terecht. Ik weet nog m'n eerste 25 kilometer, daar kwam geen eind aan. Toch ben ik besmet geraakt met het wandelvirus en m'n vrouw Corina houdt er gelukkig ook van. Wij kennen elkaar van de Driedaagse van Kruiningen. In 1975 liep ik voor het eerst een Kennedy mars van 80 kilometer en een jaar later voor de eerste keer Nijmegen. Deze zomer hoop ik de 22^{ste} te volbrengen.’

‘Omdat ik een stevig tempo heb, kwam ik in aanraking met snelwandelen. Ik wandel en jureer wedstrijden en

‘M'n eerste 25 kilometer, daar kwam geen eind aan.’

ben lid van de Rotterdamse Wandelsportvereniging, maar train hier bij Olympus '70 in Naaldwijk. Of ik tot de top behoort? Ik heb verschillende keren op het podium bij een Nederlands Kampioenschap gestaan, dus het antwoord is: ja. Maar in de snelwandelwereld heb je alleen maar toppers, het is een kleine sport. Het gaat om het plezier en dat heb ik. Ik wandel graag m'n hoofd leeg en hoop nog heel wat kilometers te maken.’ ☛





INTERESSES:

Muziek van klassiek tot pop, maar geen house of hiphop

VAKANTIES:

De Vierdaagse van Nijmegen en lange weekenden er-op-uit met de camper in Nederland om deel te nemen aan wandeltochten

LEVENSOTTO:

Recht door zee

THUIS:

Getrouwd met Corina, twee zonen Jurien (27) en Goos (21) en een dochter Aletta (25)